

## Het 'Mooie Huis'

Het hoofdartikel in dit nummer betreft de geschiedenis van een huis. De schrijver, Bort Zwaan, gaat terug naar het huis van zijn jeugd aan de Kerkstraat 14.

In dit pand is tegenwoordig de groentenzaak 'De Vitaminebron' gevestigd. Dat is al zo sinds 1959. De familie Zwaan verhuisde toen van het begin van de Weikamp (nr. 2) naar een gedeelte

van deze voormalige boerderij. De schrijver was toen 16 jaar.

Op jonge kinderen maken de huizen van hun jeugd stevast een onuitwisbare indruk. De herinneringen daaraan nemen ze hun hele leven mee. Bort herinnert zich nog allerlei plekjes in dit huis. Bovendien is hij in de oudere geschiedenis ervan gedoken.



Zicht op een deel van de Kerkstraat, met rechts het 'Mooie Huis' van dit artikel. De situatie is van rond 1900.

Links de Noorderkerk met daarnaast het kleine kosterhuisje. In het midden een oude boerderij met de

kenmerkende lage en brede bouw, die waarschijnlijk de oorspronkelijke bouwwijze van de boerenhuizen in onze dorpen zal zijn geweest.

De tekening is van Ankie van der Kamp en komt uit: 'Een bundeltje Bunschoten'

Over het algemeen is er niet zo veel bekend over de boerderijen en huizen in met name Spakenburg. Vaak was er ook weinig over te vermelden en daarom lijkt het mij wel aardig als over een bepaalde woning wel iets is te vertellen. In dit geval wil ik dat doen over de **voormalige boerderij Kerkstraat 14**, nu de winkel van 'De Vitaminebron'. Dat ik hierover het één en ander kan vertellen is met name te danken aan wijlen Rutger Beukers Klzn, die mij de geschiedenis van het huis voor een gedeelte heeft verteld. Hij was daar nl. in 1905 geboren als zoon van Klaas Beukers en Hendrina Nagel.

**1871-1875** Het voorhuis is gebouwd in 1871 voor de weduwe van Jacobus Beukers, **Klaasje Nagel** (huwelijk op 2 november 1839). Uit dit huwelijk waren vier kinderen geboren, Cornelia (1840-1875), Rutger (1842), Evertje (1845-1871) en Maria (1848-1857). De drie meisjes overleden jong en ongehuwd. Hun vader was reeds op 12 november 1849 overleden en was toen nog maar 43 jaar! Alleen de zoon Rutger is overgebleven, die is later getrouwd met Angniesje Huijgen. Klaasje overleed er op 4 april 1874. Ook zij werd niet oud. Slechts 53 jaar. Ze heeft er dus maar enkele jaren gewoond.

*[Opmerking: Volgens de oude polderkaart van 1666 moet er op deze plek eerder een huis gestaan hebben. Maar dat is bij de inkrimping van Spakenburg in de 18de eeuw blijkbaar verdwenen. Dit ging waarschijnlijk gemakkelijk, omdat toen vele huizen nog van hout geweest kunnen zijn.]*

### Beschrijving van het huis vóór de verbouwing tot winkel

Het huis was aan de voorzijde voorzien van een **markante voordeur**, waarachter zich een **lange gang** bevond, die doorliep tot in de keukens. Aan beide kanten van de voordeur bevonden zich **twee kamers met bedsteden** en tussen de bedsteden een ingebouwd pronkkastje. Echter de grote kamer aan de zuidwesthoek, had geen pronkkast maar een glazen deur met een trapje van drie treden, zodat je vanuit de voorkamer in de opkamer kon komen. Dat trapje is er nog steeds. Voor toendertijd waren het vrij grote kamers.

*Plattegrond van het voorhuis van het 'Mooie Huis' vóór de verbouwing tot winkel, opgetekend uit de herinnering van Bort Zwaan. Dit is de traditionele indeling van de grotere boerenwoningen in Bunschoten en Spakenburg, zoals die eeuwenlang is toegepast. De kamers hadden vaak een zogenoemde bedstedenwand, waarin achter deurtjes zich gewoonlijk twee tweepersoons slaapplekken bevonden met daartussen een kast voor het serviesgoed.*



Aan de zuidkant bevond zich boven de kelder een **opkamer**. Deze opkamer lag in de steeg aan de zuidkant. De opkamer is ook vanuit de gang te betreden via een trapje van drie treden, ook dat trapje fungeert nog steeds! Ook in de opkamer bevond zich een vrij grote bedstee. Aan de noordkant